



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ WINDMission
14/15 OCTOBER 2019 | GREECE

**Η απολιγνιτοποίηση να επιτευχθεί
με ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας**

14 Οκτωβρίου 2019

Το συνέδριο WindMission Greece οργανώνεται σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα περίοδο:

Η Ελλάδα εξέρχεται από την μακρά οικονομική κρίση και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η **μακροοικονομική σταθεροποίηση** που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, συνδυάζεται με μια περίοδο **πολιτικής σταθερότητας**. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς οι Έλληνες.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει με ταχύτητα και θάρρος στις αναγκαίες διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Αν ολιγωρήσουμε, δεν είναι βέβαιο τότε θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να θεμελιώσουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα προσφέρει δουλειές και ευημερία.

Στο τομέα της ενέργειας, το μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό. Είμαστε πλέον όλοι ενώπιον των ευθυνών μας και δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν τις βλέπουμε. Για πάνω από δύο δεκαετίες δόθηκαν μάχες για να ανασταλεί η απελευθέρωση της αγοράς. Το πολιτικό δυναμικό δεν στάθηκε ικανό να προωθήσει την υγιή και αποτελεσματική απελευθέρωση. Αυτή κατά την γνώμη μου είναι η βασική αιτία -μαζί με άλλες φυσικές- που το ενεργειακό μας σύστημα παρέμεινε δέσμιο ενός βρώμικου, αναχρονιστικού και ακριβού μοντέλου σε βάρος των καταναλωτών, της επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος. Η εγκατάλειψη αυτού του μοντέλου είναι αναπόφευκτη. Μέριμνα όλων πρέπει να είναι, η όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση στο νέο καθαρό και ανταγωνιστικό ενεργειακό μοντέλο. Αυτό δεν είναι εύκολο, διότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ.

Κριτήριο μας πρέπει να είναι ο καταναλωτής. Πώς θα αποκτήσει πολλές, καλές και φθηνές επιλογές. Μέσο είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.



Είμαστε χαρούμενοι που η πολιτική βούληση για τη μετάβαση έχει εκφραστεί με επαρκή σαφήνεια στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει δύο σημαντικές στρατηγικές επιλογές:

- Την απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028
- Την αύξηση του στόχου Α.Π.Ε. το 2030 σε 35%

Οι δύο αυτοί παράλληλοι στόχοι είναι σημαντικοί.

Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει το λιγνίτη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια, τη σταθερότητα του εμπορικού της ισοζύγιο και τη παροχή φθηνής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι η **απολιγνιτοποίηση πρέπει να επιτευχθεί με ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας**. Και πρέπει να επιτευχθεί με βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, αρκεί οι στόχοι και οι προβλέψεις για την εξοικονόμηση να είναι ρεαλιστικοί.

Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε τον 100% βεβαιωμένο ενεργειακό μας πόρο, τις Α.Π.Ε. που μπορεί να αξιοποιηθούν άμεσα.

Αναρωτιούνται αρκετοί αν η αγορά των Α.Π.Ε. μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο. Η απάντηση είναι ΝΑΙ.

Οι επιχειρήσεις Α.Π.Ε. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συνέχισαν να επενδύσουν ακόμα και εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε. Διαθέτουν τεράστια εμπειρία, υψηλό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Είναι ευθύνη του κράτους να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και του επιστημονικού κόσμου από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και της αντίδρασης. Ας μην αναρωτιόμαστε λοιπόν αν μπορούμε. **Μπορούμε και το έχουμε αποδείξει**. Τώρα είναι η σειρά του κράτους να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί και αυτό.

Πώς θα το αποδείξει; Διαμορφώνοντας χωρίς καθυστέρηση τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν οι δύο εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Χρειάζεται:

1. **Ριζική και άμεση απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών**. Για την ανάπτυξη νέων έργων, τον επανασχεδιασμό ήδη αδειοδοτημένων και την προώθηση του repowering.
2. **Προώθηση των μεγάλων επενδύσεων**. Μεγάλα χερσαία αιολικά πάρκα στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Αιολικά πάρκα σε νησιά και βραχονησίδες με υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. **Θαλάσσια αιολικά πάρκα**. Προώθηση μεγάλων έργων με πλωτές ανεμογεννήτριες.
3. **Αποθήκευση ενέργειας**. Κεντρικές και αποκεντρωμένες μονάδες. Αυτή είναι η πραγματική γέφυρα που χρειαζόμαστε για να περάσουμε από το σημερινό μοντέλο, στο 100% πράσινο ενεργειακό μέλλον.
4. **Διεθνείς διασυνδέσεις** προς όλες τις όμορες χώρες και προς την Ευρώπη. **Στρατηγικός στόχος αυτών των διασυνδέσεων θα πρέπει να είναι να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ηλεκτρισμό από Α.Π.Ε. και να καταστήσουν τη χώρα εξαγωγό πράσινης ενέργειας**.



5. **Εγχώριες διασυνδέσεις** με έμφαση τη διασύνδεση των νησιών και την άρση των τοπικών κορεσμών.

6. Βιώσιμος Ειδικός Λογαριασμό Α.Π.Ε.

Όλα αυτά απαιτούν ένα γενναίο Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ο νέος ΕΣΕΚ πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με μετρήσιμους ενδιάμεσους στόχους, σαφείς δείκτες και μηχανισμούς παρακολούθησης και ανάδρασης, σαφή διοικητική δομή.

Κυρίως όμως ο νέος ΕΣΕΚ πρέπει να ανταποκρίνεται στην ουσία των δύο εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, να είναι ριζοσπαστικός και φιλόδοξος.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε έναν τέτοιο ΕΣΕΚ. Έναν ΕΣΕΚ που θα βασίζει την απολιγνιτοποίηση στις Α.Π.Ε. και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αναμένουμε να τον δούμε και να μας διατεθεί άνεση χρόνου για να τοποθετηθούμε.